

JEN-977
Box 6-A
PACKET 7

NIELSEN, ANDREAS
1888-1950

Individual Questionnaire for

Biographical Record of Ministers

of the United Evangelical Lutheran Church (in America) and its parent synods:
The United Danish Ev. Luth. Church, The Danish Ev. Luth. Church Association
in America and The Danish Ev. Luth. Church in North America.

(Compiled for the Synodical Historical Archives)

Personal Data: (Please give all information you can)

Full name: Andreas (Andrew) Nielsen

Born when: Apr. 18, 1888 where: Finnerup, Viborg Amt, Jylland, Denmark

Son of Niels P. Nielsen and wife, Inger Marie Mathiesen; emigr. 1890

Baptized when and where: Finnerup Parish Church, May 10, 1888

Confirmed when and where: Our Savior's, Council Bluffs, Ia. by whom: E. Prøvensen

If immigrant, date of arrival in America: June 1890 located where: Council Bluffs, Iowa

Date of ordination: June 18, 1916 where: Harlan, Iowa by whom: G. B. Christiansen

If not in above synods, when and where accepted as member pastor of our synod:

Retired from active ministry when: Fall 1925 why: illness (Sleeping Sickness)

Located where: Blair to 1927; Lincoln to 1932; Co. Bluffs to 1937; Lincoln to 1938; Loveland, Colo. to 1939; Eben-Ezer, Brush, Colo. to his demise
Nebr. occupation:

If dead, what date: Mar. 19, 1950 where: Brush, Colo. cause: long illness, invalid

Buried where Eben*Ezer Cemetery date

Marriage: (1) to whom Miss Johanne Dahl date and place: Sept. 20, 1916, Staplehurst, Nebr.

Wife's birthdate and place: March 23, 1892 at Staplehurst, Nebr.

Her parents: Niels and Anne Dahl location: Staplehurst, Nebr. farmers..

If wife is dead, give date Dec. 20, 1961 at Longmont, Colo. suddenly in car either from
heartstroke or collision.

(2) Second wife (if any; give same information about her).....Mrs. Nielsen remarried in 1956 to Vincent Dreher, who survives her. Also her son

John Nielsen at Loveland, Colo.

160
Andreas Nielsen

Children (give names and other information of interest, as occupation, spouse, and present address):

..... John Nielsen, now residing at Loveland, Colo... (1962, Febr.)

..... A daughter died in infancy

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Other information on family of historical interest, i.e., members in the ministry, missionary work, teaching and medical professions, etc.:

..... Rev. Nielsen's mother was a sister to Rev. Lauritz Mathiesen, a well-known former Laypreacher in the service of the Inner Mission Society in Denmark, who in 1888 emigrated to USA and was ordained by the president of the Danish Ev. Luth. Church Association and served as pastor at Hutchinson, Minn. and at Council Bluffs, Ia. where he died May 15, 1900. A highly esteemed servant of Christ (see "En Guds Mand" by I.M.Hansen)

..... A sister of Rev. A. Nielsen married John S. Gebuhr, and another Anthon Rhonalt, M.D.

..... RxxxxNielsen

.....
.....
.....

Educational Training: Give name of institution, location, and when attended.

High Schools: Elementary education in public school at Council Bluffs:

.....
.....
.....

Colleges (Give also degrees attained): ... Proseminary at Dana College, Blair, Nebr: 1909-13:

.....
.....
.....

Theological Schools: Trinity Seminary, Blair, Nebr. 1913-16

.....
.....

Honorary Degrees received (give name of institution and date): B. D. Trin. Sem.

Other specific training:

Additional comment on above:

Ministerial Service. Please give in chronological order the names of congregations or charges served, and period of each.

Maple Valley and Coleman, Wis. June 1918 - Nov. 1917.....

Interim service at Cedar Falls, Ia. and Neenah, Wis. Nov. 1917- Aug. 1918

Oshkosh, Wis. Aug. 1918- March 1921.....

Geneva and Summit (Brorson), Minn. Mar. 1921 - Aug. 1924

Wenonah, Nebr. Aug. 1924 - Sept. 1925 (became ill in Dec. 1924 but carried on his ministry assisted by Prof. Stinus S. Loft, Dana and Midland Colle

NOTE: Our previous biographical records were lost in the tragic fire that destroyed the office building of the Lutheran Home, June 15, 1923, when the synodical historian also had his office. This accounts for the missing information in the records. It is hoped that you will be able to help in gathering this historically important data. Please fill in what you can perhaps with the assistance of others acquainted with the same. All our collection of cuts was also ruined in the fire. If you can refer us to any person, book or paper that can inform us further, we shall be very much obliged to you. Return this report as soon as possible to

Offices held in Synod and Districts, and when:

none

Other activities and official services-at-large (teaching, chaplaincy, editorial, etc., and period of each):

Literary production (books and pamphlets): Give titles and when published.

Additional information of interest:

See his Vita in "Aarsberetning" 1916, pp.175
and Memorial in "Dansk Almanak" 1951, pp.111.

Rev. Nielsen was a warmhearted witness for Christ and a faithful
worker in his charge, but not the type that impressed people with
special endowments for leadership.

His own Biogr. Data sheet burned in L.P.H. fire Febr. 15, 1953 with my file.

Copied Febr. 8, 1962

Date

Signed

P. U. Jensen, ex-synodical Historian

NOTE: Our previous biographical records were lost in the tragic fire that destroyed the office building of the Lutheran Publishing House, Blair, Nebr., Febr. 15, 1953, where the synodical historian also had his office. This accounts for the detailed questionnaire now. In the case of deceased members of our clergy we are largely dependent upon living members of their family for correct data. Be assured all cooperation in gathering this historically important data will be highly appreciated. Please fill in what you can, perhaps with the assistance of others acquainted with subject. Furthermore, if you have clippings or other material about the person concerned, especially a photo or picture of him, and we may either have it or borrow it, please send it along. All our collection of cuts was also ruined in the fire. If you can refer us to any person, book or paper that can inform us further, we shall be very much obliged to you.

Return this report as soon as possible to

Luthersk Ugeblad

(Lutheran Weekly)

Official Danish Organ of the United Evangelical Lutheran Church Published weekly by

LUTHERAN PUBLISHING HOUSE

200 South Fifth Street, Blair, Nebraska

Entered as second-class matter at the Post Office at Blair, Nebraska, under the act of March 3rd, 1879.

SUBSCRIPTION PRICE: United States and Canada: \$2.50 per year, paid in advance. To other countries: \$3.50.

ADVERTISING RATES given on application.

Hvis der staar paa Deres Adresse „January 1949“, betyder det, at Deres Subskription udløb den første Januar 1949.

Betaling bedes sendt pr. „postal or express money-order, registered letter, bank check“ eller i Frimærker.

Ved Fornyelse bedes man opgive fuld Adresse, ved Adresseforandring baade den gamle og den ny Adresse.

Hvis Bladet udebliver, saa skriv straks til Blair.

Prisen er: U. S. og Canada: \$2.50 pr. Aar. Andre Lande (f. Eks. Danmark): \$3.50 pr. Aar.

REDAKTØR: Pastor P. C. Jensen, Blair, Nebraska

Fra vor Kirkemark

Bekendtgørelse. Værgeraadet (Board of Trustees) for Dana College og Trinitatis Seminarium indvarsles til Møde i Blair, Nebr. d. 12-13. April. Dette er det aarlige Forretningsmøde, og alle Sager, som ønskes fremlagt for Raadet, bedes sendt til Rev. R. E. Morton, Skolens Forstander, eller til undertegnede.

P. A. Magnussen, Sekr., Blair, Nebr.

Et Præsteseminar afholdes paa Trinitatis Seminarium i Blair, Nebr. d. 18-19. April, meddeler Forstander Morton og Dean Theodor Jensen. Vore Præster indbydes til at tage Del sammen med de teologiske Studenter og Fakultetet, og Pæster fra andre Samfund er ogsaa velkommen; sidste Aar var der ikke saa faa. Der bydes paa et indholdsrigt Program med Dr. Bernhard M. Christensen, Augsburg Seminariets kendte Forstander (i Mpls.) som Gæsttaler. Han vil holde tre Foredrag den første Dag over aktive kristelige Emner, og den næste Dag tager Pastor Karl J. Wilhelmson fra Racine fat med to Taler om Præstens Gerning. Han er jo Præst for Samfundets største Menighed og maa vide hvad han taler om. Program kan erholdes fra Skolens Kontor. Det er nu paa tredje Aar at et saadant lærerigt Præstesamvær afholdes paa vor Præsteskole.

Pastor Andrew Nielsen død. Fornylig kom Meddelelse at Pastor Andrew Nielsen døde Søndag d. 19. Marts efter kun et Døgn's Sengeleje. Dog har han været lammet af Sovesyge de sidste 25 Aar og har haft sit Ophold paa Eben-Ezer Hjemmet i mange Aar. Her levede han noget af en Skyggetilværelse, da han kun med Besvær kunde bevæge sig omkring eller tale. Ellers var han klar nok mentalt og kunde altid nyde sit gode Maaltid. Han blev temmelig svær de senere Aar og brugte mest Rullestol. Hans Hustru, Johanna Dahl fra Staplehurst, Nebr., hvem han ægtede d. 20. Sept. 1916, har i de senere Aar haft Beskæftigelse i Colorado Springs; deres Søn, Johnny, født 1917, bor i Denver. En 4 Aars Datter døde 17. Marts 1924. — Pastor Nielsen blev født 16. April 1888 i Hellerup, Viborg Amt, Jylland, Søn af Niels Peter Nielsen og Hustru Inger Marie, f. Mathiesen;

hun var Søster til Pastor Laurits Mathiesen, en af vore kendte Pionerpræster, der døde i Co. Bluffs Aar 1900. I 1890 udvandrede Nelsens til Amerika og bosatte sig ved Council Bluffs, Iowa, hvor de tog levende Del i vort Menighedsliv. Deres 6 Børn fulgte i deres Fodspor. To af dem, Mrs. Martine (John) Gebuhr og Mrs. Johanna (Chr.) Mortensen, bor endnu i Co. Bluffs, de andre er Anton i Oceanside, Calif., Nels i Klamath Falls, Ore., og Mrs. Eline (C. R.) Gear i Espanola, N. M. Andreas blev konfirmeret af Past. E. Prøvensen i 1903; og i Efteraaret 1909 begyndte han at studere til Præst paa vor Skole i Blair og fuldendte der sin teologiske Uddannelse i Maj 1916, hvorpaa han blev ordineret d. 7. Juni 1916 under Aarsmødet i Harlan Ia., af Past. G. B. Christiansen, paa Kald fra Maple Valley, ved Green Bay, Wis. Her var han godt et Aar. Derpaa havde han Vacancetjeneste nogle Maaned i Cedar Falls og Neenah, og modtog saa Kald fra Vor Frelser's Menighed i Oshkosh, Wis., hvor han virkede i godt tre Aar. Fra Marts 1921 til Sept. 1924 betjente han Ellendale-Geneva Kaldet i Minnesota og flyttede saa til Kennard, Nebr., hvor han fik Lov at virke lige et Aar før et Anfald af Sovesyge gjorde Ende paa hans aktive Præstegerning. Derefter boede han og Familie henholdsvis i Blair, i Lincoln, og i Council Bluffs, indtil han blev optaget paa Eben-Ezer i 1939. Det blev en lang og trang Svaghed, baade for ham selv og dem, der skulde pleje ham. Heldigvis havde han i Tide udtaget en Livsassurance med en „permanent disability rider“, der har bragt ham \$30 hver Maaned i den lange Tid han var syg. Desuden blev han tilstaaet Pension fra vort Samfund og hans Hustru har bistaaet ham. Paa Eben-Ezer har han

nydt kærlig Pleje, og Sjælen fik nu Lov til at flytte ud af sit legemlige Hylster til evigt Liv hisset. Pastor Nielsen var en vækkende Forkynder af Evangeliet og tro i sit Kald, men hørte ikke med til de særlig benaadede eller ansete. Hans Virketid blev for kort til at vise, hvad han virkelig evnede.

(Han er den første af vi otte, som blev ordinerede sammen i 1916, til at forlade Præstegerningen og dette Liv. Red.).

Pastor J. P. M. Magnussen, der siden 1943 har betjent Vor Frelser's Mgh. i Sioux City, Ia. opsagde den 19. Marts for at modtage et Kald fra Falmouth, Me., som han agter at tiltræde først i Juli.

Pastor K. Nyegaard, Lincoln, Nebr. oplyser, at han har skiftet Bopæl og hans Adresse er nu 1140 So. 40. Street. Der er en ny Præstebolig, som Vor Frelser's Mgh. har opført i Vinter, og vi ønsker til Lykke.

Blair, Nebr. Det synes som om Døden har høstet vel meget fornylig her paa Egnen blandt vore Folk. Mest følte Menigheden vel dette, da den tog bort vor afholdte Diakon, Fred Paulsen, Lørdag d. 18. Marts efter en længere Nyresygdom og tilsidst et smertefuldt Leje paa Immanuel's Hospital, Omaha. Han var en af det agtede Ægtepar, Mr. og Mrs. Martin Poulsens fem dygtige Sønner, af hvilke Clarence er Præst ved St. Pauli Kirke, Neola, Ia.; en anden Raymond, udgaar fra Seminariet i Aar; en tredje, Clifford, er i Seminariets Begynderklasse og den fjerde, Harold, er Farmer, ligesom Fred ogsaa var indtil han maatte opgive Arbejdet for et Par Aar siden og flytte med sin Familie til Byen. Der er ogsaa to Søstre, Mrs. Ida Panum i Oakland, Calif., og Mrs. Dorothy Monteen i Omaha. Afdøde var født 2. April 1906 ved Blair og er opvokset i vor Mgh. Den 5. Juni 1935

blev han gift med Miss Winifred Nikolaisen fra Moorhead, Ia. og de har to Døtre. Mr. Paulsen fik mange betroede Hverv i Mgh.s Tjeneste, var ogsaa dens Formand en Gang, og Medlem af Alderdomshjemmets Styrelse; det var særlig Søndagsskolen han viede sin Interesse ligesaa hans Hustru. Alt blev gjort for at hjælpe ham legemligt, men han havde en sund Tro og levede et gudhengivent Liv. Han vil særlig savnes dybt af hans Kære. Begravelsen fandt Sted d. 20 fra Blair Kirke.

Andre døde er Anton Andersen, 70 Aar, bosat i Arlington og Medlem af Emmaus Mgh., Kennard, d. 19. Marts; han efterlader sin Hustru og syv voksne Børn. Et Medlem af St. Pauli Mgh. ved Orum, Lars E. Larsen, 61, døde pludselig af Hjerteslag d. 16. Marts.

En Begivenhed af Rang fandt Sted paa Dana College i Aftes, da den kendte Chicago Radioannoncør Everett Mitchell var Gæsttaler ved en Rally af lutherske Mænd her fra hele Omegnen. Han er selv Lutheraner og har som Kendingsmærke Hilsenen: „It's a beautiful day in Chicago!“ paa „Farm and Home Hour“. Dana Koret og Orkester bidrog til det gode Samvær, der var arrangeret af vor Mandsforening. Før Mødet havde man Fællesmaaltid i Kirkens Undersal.

Denver, Colo. To af Bethania Mgh.s ældre Medlemmer er afgaaet ved Døden fornylig. Mrs. Carl Olsen døde den 14. Febr. i Pasadena, Calif. hvor hun har haft midlertidigt Ophold. Hun efterlader sin Mand og Sønnen Carl. Begravelsen fandt Sted den 18. Febr. her i Denver. Og d. 21. Febr. døde Mrs. Nelsine Andersen ude paa Eben-Ezer Hjemmet i Brush og blev jordet her d. 23. I flere Aar var hun Formand for Kvindeforeningen og huskes blandt Venner som „Moster“. De sidste 10 Aar har hun været paa Eben-Ezer.

THE DANIAN — vor Skoles velkendte aarlige Studenterbog, er under Forarbejdelse paa Trykkeriet og anmeldes som større og bedre end nogensinde før, hvad Form og Billedstof angaar. Bestillinger modtages af Jim Sørensen, Dana College, Blair, Nebr. Pris ??

Ruskin, Nebr. En større Festlighed fandt Sted i Bethania Kirke Søndag d. 8. Jan., da en Voksenklasse, som Pastor Immanuel Petersen havde forberedt, blev Medlemmer af Menigheden, 6 ved Daab og 12 ved Konfirmation. Desuden optoges 6 ved Flyttebrev. Samme Aften afholdt man Velkomstfest for dem. (Denne Meddelelse er undgaaet vor Opmærksomhed saavidt. Undskyld. Red.).

Altura Kommunitets Missionen ved Denver, som er en Frugt af Bethania Mgh. i Byen og dens Præst, Pastor Skriver Nielsens forberedende Arbejde, viser gode Tegn paa Fremgang. Sidste Aar blev ved Nebraska Kredens Bistand et Kapel opført, som stadig forbedres — og fyldes. Pastor Ludvigsen har bistaet i Arbejdet og er nu tilligemed sin Familie flyttet ind i en midlertidig Hytte opført bag ved Kirken. Mrs. Ludvigsen har endnu ikke helt forvundet sit alvorlige Lungefeberanfald og maa holde Sengen noget af Tiden. En Flok Mænd fik boret en 50 Fod dyb Brønd fornylig paa Kirkejendommen og et Sangkor under Mrs. S. S. Nielsens Ledelse belaver sig paa at synge en Paaskekantate Langfredag Aften. — Hilda og Dagmar Grill har givet et

Fortepiano til Kirken og andre har bragt forskellige Gaver til Brug i Kirken og ved Sammenkomster. En virksom Kvindeforening samles maanedlig, ligesaa en Luther League 1. Søndag Aften i Maanedens. I en voksende Søndagsskole faar Børnene kristelig Undervisning, man har endog en Bibelklasse for ældre og unge, der ledes af Alvin Kirkegaard. Nebraska Kreds gav Missionen et Tilskud af \$500 sidste Aar, og i Aar \$450.

Fra Westby, Montana. Som før omtalt her i Bladet afgik Peter Feldt ved Døden i Februar. Man fandt hans Lig paa Marken en Mils Vej fra hans Hjem d. 21. Febr. Alt tyder paa, at han aldrig naaede sit Hjem efter at han havde aflagt et Besøg hos Philip Andersens d. 16. Febr. Begravelsen fandt Sted fra Emmaus Kirke i Coalridge d. 27. Febr. — Afdøde var nemlig med til at stifte denne Menighed i 1910 og havde været Medlem siden; i mange Aar tjente han den som Diakon. Han var levende interesseret i Kirkens Arbejde og ofte frembar Vidnesbyrd om Guds Rige. Det var ham meget om at gøre, at advare Mennesker, Kirken og Samfundet mod at forlade Kristi Samfund.

Mr. Feldt blev født Danmark d. 6. Okt. 1876. Hvornaar han udvandrede vides ikke bestemt, men han kom først til Council Bluffs, Ia., og derfra hertil Montana i 1908, hvor han udtog et Homestead. I 1912 blev han gift med Marianne Norgaard, som Døden fratog ham i 1937. De havde ingen Børn. De nærmeste Slægtninge her er Mrs. Feldts Brødre, Peter Norgaard her i Westby og Chris Norgaard i Racine, Wis. og saa nogle Kusiner, deriblandt Søstrene, Mrs. H. J. Hansen, Mrs. H. Skov Nielsen og Mrs. Marie Knudsen i Blair, Nebr.

Sandsynligvis kom Døden som Følge af Overanstrengelse, og næppe paa Grund af Vejret, da det ikke var stormfuldt eller særlig koldt den Dag han døde. Vi ved, at de Heste, han var kørende med, var meget udmattet, da han ankom til Andersens Plads, og han fortalte, at han maatte grave dem ud af Sneen to Gange paa Vejen dertil. Paa Tilbagevejen var Hestene muligvis blevet for trætte til at trække Slæden og han har spændt dem fra og ladet dem gaa. Derpaa har han saa forsøgt at gaa Resten af Vejen, og det har saa været for meget for den gamle Mand. Fred være med hans Minde.!

Ole Larsen.

En Tøjindsamling for Luth. World Relief er planlagt for 2-9 April i de otte Kirkesamfund, der tilhører N. L. Council her i Amerika. Dette er altsaa i Paaskeugen og muligvis ubelejligt for mange Kirker, siger den administrerende Sekretær Bernard Confer, men saa faar man vælge en anden Uge, blot det sker i April. Hvor man i et Nabolag kan fylde en Togvogn, vil Agenturet betale Fragten. Modtagelsesstationer er til Stadighed i Easton, Pa. (Hovedkontoret), New York, San Francisco og Los Angeles, medens Bistationer midlertidigt er oprettet i Minneapolis, Seattle og Nappanee, Ind. Dr. Michelfelder siger, at Nøden blandt de ca. 14 Mill. Flygtninger i Tyskland o. a. St. er snarere værre nu end bedre. Det Tøj, de flygtede hjemme fra i, er helt opslidt og Børnene er vokset fra det, de havde. Ogsaa i Palæstina trænges til Hjælp fra L. W. R. endnu. Siden L. W. R. oprettedes i 1946 har samme foretaget Indsamling af og udsendt nær 35 Mill. Pund Tøjvarer, der gik til 13 forskellige Lande.